



Paasgroet Classispredikant Groningen-Drenthe

Classispredikant drs. Ellen Peersmann
e.peersmann@protestantsekerk.nl
tel.: 06-58015261



afb.: Arcabas, veelluik van Scherpenheuvel

Hij heet Teade en woont bij mij in het dorp. Hij is bijna elf jaar. We komen elkaar regelmatig tegen. Hij op de fiets, ik op de fiets en hij groet me vriendelijk: 'Dag dominee!'. Toen hij een jaar of zes was is hij hier komen wonen. Zijn vader is Hollands, zijn moeder Oost-Europees.

Laatst kwamen we elkaar tegen op een verjaardagsfeestje van gezamenlijke kennissen. Teade is nieuwsgierig, in de goede zin van het woord. Hij komt tijdens zo'n feestje graag naast me zitten en vraagt: 'Waarom draag je een witte 'lange jurk' in de kerk? Waarom hebben de stola's over je toga steeds een andere kleur?' 'Heeft Jezus echt geleefd?', 'Welk verhaal uit de bijbel vind jij het mooist?' en 'Waarom vind je geloven zo leuk?' Heerlijke en eerlijke vragen. Waren we allemaal maar zoals kinderen!

In de week voor Pasen zijn er 's avonds in mijn dorp drie kerkdiensten. Van die drie begint de dienst op zaterdagavond in het donker. Best bijzonder, in ieder geval anders dan anders. De meeste kerkdiensten zijn immers op zondagochtend in het volle licht. Dat anders dan anders maakt nieuwsgierig naar het waarom en ik dacht aan Teade.



Ik vroeg hem, om aan het begin van die kerkdienst aan mij vragen te stellen: 'Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Alle nachten slapen we, maar nu zijn we wakker.' Ik antwoordde hem dat dit de nacht is waarin het lege graf werd gevonden en dat we vieren dat Jezus de macht van de dood heeft overwonnen. Zo gingen we verder. Hij vroeg, ik antwoordde. Een mooi samenspel in een verder stille, donkere kerk.

Nadat het paasverhaal had geklonken, week dit donker uiteen. Werden er kaarsen aangestoken, klonk er hemelse muziek, werden er witte bloemen en witte kleden binnengebracht en zo werden we omstraald door een blinkend licht. Teade keek zijn ogen uit. Hij straalde, zoals de kaarsen straalden. Het Goddelijk Licht verlichtte hem. Hij was vol verwondering en voelde haarfijn aan dat hier iets bijzonders had plaatsgevonden. Teade had even geen vragen meer en het was alsof hij de opgestane Heer had ontmoet.

Na afloop van de dienst zei hij eigenwijs: 'Ik heb genoten, dominee!'

De volgende dag, op paasmorgen, was Teade er weer. Hij bracht me een stuk cake. Traditioneel paasgebak door zijn moeder gemaakt. Het heeft me heerlijk gesmaakt. 'Ik heb genoten!'

Zondag is het Pasen, het feest van de opgestane Heer. Moge ook u en jullie de levende Christus ontmoeten.

Ik wens u, mede namens het Breed Moderamen van onze classis, een gezegend Paasfeest.

Ds. Ellen Peersmann

Classispredikant

e.peersmann@protestantsekerk.nl

06 – 58 01 52 61